



## Απόστολος Βαρνάβας

Είναι ένας από τους μαθητές του Χριστού. Γεννήθηκε στην κατεχόμενη σήμερα Σαλαμίνα της Κύπρου μας. Όπως όλοι οι μαθητές του Χριστού και ο Βαρνάβας μετά την Πεντηκοστή, γύριζαν σε όλη τη γη για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να γνωρίσουν το Χριστό και όλα αυτά που έμαθε στους μαθητές του. Ο Βαρνάβας πάντοτε ήθελε να βοηθά τους ανθρώπους γι' αυτό και πούλησε όλη την περιουσία του για να δώσει φαγητό στους φτωχούς.



Ο Απόστολος Βαρνάβας ήρθε στην Κύπρο για να γνωρίσει στους Κύπριους το Χριστό και τη διδασκαλία του. Όμως επειδή εκείνα τα χρόνια οι άνθρωποι δεν πίστευαν στο Χριστό αλλά σε άλλους ψεύτικους Θεούς, θύμωσαν και δεν ήθελαν να δεχτούν αυτά που ο Βαρνάβας τους έλεγε. Για το λόγο αυτό τον σκότωσαν για να μην συνεχίσει να παρασύρει τους ανθρώπους να πιστέψουν στο Χριστό. Με πολλή λύπη ο απόστολος Μάρκος που ήταν και ανιψιός του Αποστόλου Βαρνάβα πήρε στα κρυφά το σώμα του και το έθαψε σε ένα υπόγειο τάφο εκεί στη Σαλαμίνα. Πάνω στο σώμα του έβαλε και το ευαγγέλιο.

Ο τάφος του Αποστόλου Βαρνάβα  
στην κατεχόμενη Σαλαμίνα είναι  
ακόμα εκεί και περιμένει να έρθει η  
λευτεριά στο νησί μας.



Ο Απόστολος Βαρνάβας που ήταν ο πρώτος που δίδαξε το χριστιανισμό στον τόπο μας, ήταν αυτός που **δημιούργησε την εκκλησία της Κύπρου**. Και μάλιστα έκανε και ιερείς και επισκόπους όπως ο Άγιος Λάζαρος στη Λάρνακα που έγινε επίσκοπος από τον Απόστολο Βαρνάβα.

Η εκκλησία της Κύπρου όταν τη δημιούργησε ο Απόστολος Βαρνάβας ήταν ανεξάρτητη. Δηλαδή κανένας δεν τη διάταζε τι να κάνει αλλά αποφάσιζε από μόνος του ο αρχιεπίσκοπος και οι ιερείς. Αυτό όμως δεν άρεσε στις εκκλησίες άλλων χωρών και είπαν αφού η εκκλησία της Κύπρου δεν έγινε από ένα απόστολο δεν πρέπει να είναι ανεξάρτητη πρέπει να υπακούει σε άλλες εκκλησίες που θα τη διατάζουν.



Ο Απόστολος Βαρνάβας πάει στο όνειρο του αρχιεπισκόπου Ανθέμιου και του λέει:  
« Είμαι ο Απόστολος Βαρνάβας και έλα να σκάψεις κάτω από τη χαρουπιά για να βρεις το σώμα μου που είναι θαμμένο. Πάνω στο σώμα μου είναι και το ευαγγέλιο με τα λόγια του Χριστού. Θα το πάρεις για να δείξεις σε όλους ότι η εκκλησία της Κύπρου είναι αποστολική γιατί και εγώ που τη δημιούργησα είμαι απόστολος του Χριστού.»



Το εκκλησάκι κτισμένο πάνω από το χώρο όπου βρήκαν τον τάφο του Αποστόλου Βαρνάβα

Αυτό έκαναν έσκαψαν και βρήκαν το σώμα του Αποστόλου Βαρνάβα και το ευαγγέλιο του Χριστού πάνω στο σώμα του. Τότε πήγαν στον αυτοκράτορα Ζήνωνα στην Κωνσταντινούπολη και του πήραν το ευαγγέλιο. Εκείνος κατάλαβε ότι η εκκλησία της Κύπρου είναι Αποστολική και είπε ότι πρέπει να είναι ανεξάρτητη να αποφασίζει εκείνη αυτά που θέλει. Μάλιστα ο αυτοκράτορας έδωσε και πολλά χρήματα στους κύπριους για να κτίσουν μια εκκλησία για τον Απόστολο Βαρνάβα τον ιδρυτή της εκκλησίας τους. Η εκκλησία αυτή κτίστηκε αλλά τώρα είναι κατεχόμενη από τους τούρκους.



**Η εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα στην κατεχόμενη Σαλαμίνα της Κύπρου**